

Hej framtidens medmänniskor 2119!

Vi är **400 personer som sitter i en gammal varvslokal** i Malmö. Vi är **lite stressade** över hur det kommer att bli med allt i framtiden. Det senaste året har en 16-åring demonstrerat för klimatet genom att strejka från skolan. Hon har träffat Påven och hamnat på tidningsomslag och fått massor av unga i världen med sig. I morgon strejkar de igen för att de **inte har en framtid att tro på** och för att vi vuxna säger att de ska tro på den ändå.

Det enda rimliga vi kan göra är att **besvara deras oro**. Därför skriver vi detta **brev till framtiden**. Du som läser det är kanske just en av de tonåringar som demonstrerade, fast hundra år äldre. "116 år och mitt i livet!" som man kanske säger i er tid.

Fastän vi är vuxna så formades våra värderingar också när vi var **mellan 15-25 år**. Vår generation pekar gärna pekar på politiker för att lösa de stora problemen, men vi håller ändå med vår unga generation om att vi behöver hjälpas åt att peka på oss själva. Det har gett oss en kultur som präglas av tillit till samhället och andra människor. En del tycker att det är naivt, men majoriteten vet fortfarande att det krävs **tillit, nyfikenhet, empati och rättvisa** för att bygga framtiden.

Det görs mycket för att framtiden ska bli bra. Det är bara det att vi inte vet om det hjälper eller räcker. Det hade varit roligt med lite återkoppling från er. Tror ni att det vi gjort har betytt något? Har ni någon oförnyelsebar energi kvar? **Klarade vi 1,5-gradersmålet?** Funkar Eurovision verkligen i USA? Om ni har kommit på hur man skickar meddelanden tillbaka i tiden så kan ni väl ge oss ett litet tecken.

En grej som vi håller på med ganska mycket just nu är att ställa om samhället så att det blir mer **cirkulärt**. Tidigare har vi plockat upp råvaror, använt dem och slängt på hög, men nu återanvänder vi vatten, energi och avfall **genom smart symbios**. Använder ni allt avfall som resurser i framtiden?

Vi försöker planera städer och bygga så smart som möjligt. **Rent vatten, gladare liv, smartare hus och större kök**. Vi sopsorterar, **snålar med energi** och utvecklar **smartare transporter**. Vi kämpar med att få fler att inte köra bil ensamma. Det låter konstigt, men många envisas med att de sparar tid genom att jobba extra för att tjäna ihop pengar så de kan ta bilen och dessutom ägna restiden åt 100% koncentration på att inte krocka med andra, istället för att göra bättre saker. Hoppas att ni **använder er tid bättre!**

Vi har hört att den första människan som ska leva i 200 år kanske redan är född. Lever ni verkligen så länge? De flesta här kan inte tänka sig att man kan leva mycket längre än 100 år. Vad gör ni med all tid? Och hur mår ni? Vi jobbar hårt med att **digitalisera världen**, men försöker också se till att vi inte blir sjuka från början. Målet är att det ska bli **mycket högre livskvalitet för mycket lägre samhällskostnad**.

Vi blir väldigt inspirerade av eldsjälar och personer som vågar satsa på det som verkar omöjligt. Att starta en **global skolstrejk**, bygga **hållbara superbilar** eller bli **fransk riddare för sitt hållbarhetsarbete** till exempel. Hoppas det finns någon sådan från vår tid med i era historieböcker.

Vi lovar inte att framtiden blir bättre, men vi strävar efter det och framför allt så fortsätter vi att tro på det. För att göra det behöver vi hjälpas åt. Alla måste fatta bättre beslut, göra bättre val och bli bättre på att förstå hur vår vardag kan göra framtiden bättre. Alla generationer behöver hjälpas åt med detta. **Varje handling** som är ett bidrag, blir då **ett slags brev till framtiden**.

Vi fortsätter att jobba, ödmjuka inför uppgiften, trots att Sverige inte kan gå lika bra i takt som Nordkorea. Vi lovar inte att det räcker. Men ni kan räkna med att alla här idag, helt vanliga medborgare, gick hem och googlade på hur man kunde bidra och kompensera mera, för att ni skulle kunna **lita på er framtid igen**.

Låt oss hålla kontakten!

Vänliga hälsningar,

Publiken på Skåne Innovation Day 2019